



25-manna 2010

Årets 25-manna gick av stapeln i skogarna runt soptippen i Löt, Vallentuna. Finare TC än vid en soptipp kan man väl tänka sig, men vad gör det? Det är ju i skogen 25-manna avgörs!

Lördag morgon och jag har sovit ganska dåligt under natten, drömt hemska mardrömmar om att folk är sjuka. Vaknat, tittat på klockan och tänkt: ”om två timmar borde alla som ska springa ha vaknat och gått upp, så om två timmar vet jag om alla är friska....”

Pust....de senaste dagarnas många återbud hade tydligen satt sina spår i mitt huvud! Men lyckligtvis får jag inget samtal på morgonen utan endast ett trevligt sms där Wille bekräftar att han är frisk och redo att springa! Nu kör vi!

Patrik Moris är först ut och han gör en riktigt bra insats, enligt egen utsago hade han inte kunnat springa så mycket fortare. Så en bra början med andra ord! Johan Montén på sträcka två fortsätter i fin stil och den efterföljande damsträckan brukar betyda mycket folk och så var det även i år. Många damer på led och svårt att ta sig fram. Här gör Frida Prästings stafett premiär och med tanke på vilken ovanligt svår terräng det var på årets 25-manna så gör hon det jättebra! Linn Bjurström och Maja Eriksson springer också stabilt men undertecknad har tyvärr en ganska dålig dag.

En efter en växlar vi över till ”3 tanter och Fredrik”. Lena Helander, Agneta Andersson och Maria Emanuelsson springer fin fint men ännu bättre springer Fredrik Persson som hade riktigt bra fart på benen och gör en jättebra sträcka. Det enda Fredrik hade att klaga på var alla ”tanter” som var i vägen för hans framfart....

Sträcka 5 brukar vara herrseniorernas sträcka för de flesta andra lag, men inte för Domnarvet. Damer funkar också fint och Elin Dahlin, Maria Bergfält, Johanna Lindberg och Eva Elfving springer imponerande jämt och det var många herrar som blev omsprungna av snabba dessa snabba tjejer.

Dags för sträcka 6 och vi skickar ut Wille Finn Eriksson. Henrik Montén, Emil Andersson och Per Nordahl. I den svåra terrängen lyckas de hålla reda på kompass och karta. Men tyvärr hade Henrik en mindre bra dag, men envis som sjutton vägrar han ge upp och lättnaden är stor när han stämplar vid sista kontrollen.

Sträcka 7 och Lars-Åke Montén, Stefan Aspfors, Magnus Hjorth och Stefan Jonsson håller styr på nerverna och kan skicka ut Kjell Emanuelsson på sträcka 23.

Kjell gör årets bästa lopp och skickar ut Karin Elfving tillsammans med en snabb finska. Men finskan är passerad innan startpunkten och Karin gör en stabil insats och bäddar för Mats Eriksson på sista sträckan. Här på sträcka 25 utspelar sig en dramatisk kamp mellan Mats och

den gamla Domnarvslöparen Henrik Sandén. Vid publikkontrollen strax innan mål har Henrik skaffat sig en liten lucka, men missar publikkontrollen och Mats kan gå ikapp. Hur ska det sluta?

Trots Mats långa ben så lyckas han tyvärr inte springa ifrån Henrik, utan Mats får se sig besegrad i spurten och tar i mål Domnarvet på plats 191 (av 360 startande lag). En lång dag är till ända och vi har kommit i mål X antal minuter efter Stora Tuna som vann. Grattis Tuna!

Sist men inte minst vill jag tacka alla löpare som ställde upp och sprang! Många som brukar vara med kunde inte springa i år och trots att det var många återbud så lyckades vi få ihop ett lag. Tack alla som ställde upp med kort varsel!

Nu är det dags att vässa formen till nästa år...för jag kan avslöja att redan två timmar efter målgång fanns det två lag nerskriva på papper och en massa reserver. Hur lagen ser ut avslöjas senare och nu är det bara att börja kämpa om platserna! För visst ska vi ha två lag nästa år?

// Sara Helander